

## GYMNASIUM

# LORENTZ CASIMIR LYCEUM



Het Lorentz Casimir Lyceum is een school met havo en vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Het vwo bestaat uit het atheneum en het gymnasium.

De vakken Latijn en Grieks vormen het verschil met het atheneum. Alleen op het gymnasium volg je de klassieke talen Latijn en Grieks.

### **Wat leer je op het gymnasium?**

De oorsprong van Europa ligt in Griekenland en Italië. Bij het ontdekken van de cultuur van de Grieken en de Romeinen, merk je dat er een nieuwe wereld voor je open gaat. Zaken die je tot nu toe als vanzelfsprekend aannam, komen in een heel ander daglicht te staan. De Grieken en de Romeinen hebben een groot erfgoed achtergelaten aan de huidige bewoners van Europa.

In de brugklas van het gymnasium maak je kennis met goden en helden zoals Jupiter, Aphrodite, Mars, Juno, Hades en Hercules. Je hoort spannende verhalen over hun avonturen en je leert op welke wijze de Romeinen en de Grieken tempels bouwden voor hun goden. Daarbij ontdek je dat veel moderne gebouwen nog kenmerken hebben van hun Romeinse en Griekse voorgangers.

Naast de cultuur leer je in de gymnasiumbrugklas ook de taal van de Romeinen, het Latijn (lingua Latina). Het Latijn is de basis voor moderne talen zoals het Frans.

Maar ook in het Engels, het Duits en het Nederlands vinden we veel woorden die oorspronkelijk uit het Latijn komen. Dit komt omdat Romeinen zoals Caesar grote delen van Europa hebben veroverd.

Zelfs een groot stuk van Nederland was Romeins! Daarna hebben de Latijnse taal en allerlei Romeinse gebruiken en gewoonten zich over Europa verspreid.

Het aantal woorden dat uit het Grieks of Latijn voortkomt, is enorm. Dat zijn niet allemaal moeilijke woorden uit de medische wereld of de politiek. Overigens ook de woorden medisch en politiek zijn klassiek. Medisch komt van het Latijnse woord voor dokter *medicus* en politiek van het Griekse woord *polis* dat stad of staat betekent. Andere afleidingen zijn de maand maart (genoemd naar de Romeinse oorlogsgod *Mars*), president (voorzitter), radio (straal), biologie (leer van het leven), enz. Daarbij ken je ook veel klassieke woorden die niet eens zijn veranderd. Wat dacht je van: *stadion*, *drama*, *aquarium*, *cursus*, *datum* en *museum*?



*De oorlogsgod Mars*

Ook bij het volgen van Cambridge English is het een voordeel wanneer je op het gymnasium zit. Veel (moeilijke) Engelse woorden zijn uit het Latijn afkomstig. Voorbeelden hiervan zijn *to procrastinate* (letterlijk: naar morgen plaatsen oftewel 'uitstellen') of *inevitable* (onvermijdelijk: *(e)vitare = vermijden*).

Behalve over taal leer je op het gymnasium van alles over kunst, architectuur, toneel, geschiedenis, filosofie en nog veel meer.

## Waarom zou je kiezen voor het gymnasium?

Natuurlijk is de eerste reden om te kiezen voor het gymnasium dat je het leuk vindt kennis te maken met de taal en de cultuur van de Romeinen en de Grieken.

Ook wanneer je een extra uitdaging zoekt, zijn Latijn en Grieks uitermate geschikt om hiermee aan de slag te gaan. Je leert op een kritische en analytische (oplossende) manier te denken om inzicht te krijgen in, soms lastige, Latijnse en Griekse teksten. Deze aanpak bij de klassieke talen versterkt niet alleen het begrijpen van andere talen maar ook het oplossen van puzzels bij de bètavakken.

Ook zal het doorzettingsvermogen bij Latijn en Grieks goed van pas komen bij andere vakken. We verwachten van je dat je echt iets wil leren.

Latijn en Grieks worden tegenwoordig dan wel niet meer gesproken, maar ze helpen je om andere vakken beter te begrijpen en ze reiken je een hand om met moeilijke vraagstukken om te gaan.



# Veni

*Gaius Julius Caesar: veni : ik kwam (vidi, vici: ik zag en ik overwon)*

## Hoe ziet de gymnasiale opleiding eruit?

Leerlingen starten in de brugklas van het gymnasium. In de brugklas krijg je les in Latijn en ook maak je kennis met de Griekse en Romeinse goden.

In de tweede klas van het gymnasium volg je Latijn. In de loop van het schooljaar ga je ook Grieks leren. Je eerste uitdaging bij Grieks is het leren van een nieuw alfabet. Dit alfabet gebruikt men ook nog in het huidige Griekenland!

In de derde klas volg je vanaf het begin van het schooljaar Latijn en Grieks. Aan het einde van de derde klas kies je of je Latijn of Grieks of beide klassieke talen wil volgen in klas 4, 5 en 6. In klas 4 t/m 6 word je voorbereid op het eindexamen in Latijn of Grieks, of misschien allebei.



*De Griek Socrates was een filosoof, een groot denker*

